



# SINT VITUS

Oud-Katholieke Parochie, Melkpad 12, Hilversum

November 2012

## VERBONDENHEID IN GELOOF



Ons thema van dit seizoen is 'verbondenheid in geloof'. Op de startzondag hebben we een eerste uitwerking gegeven, waarin we stilstonden bij 'samen bidden'. Iedere week probeer ik in de viering op woensdagmorgen een stukje voor te lezen wat betrekking heeft op ons thema. In het oecumenische tijdschrift *Open Deur* vond ik in het nummer van november 1998 een prachtig artikel over bidden, geschreven door zuster Mirjam Hoogenbosch. Dit artikel sluit goed aan bij ons jaarthema en vind ik de moeite waard om door te geven.

*Pastoor Leen Wijker*

### Loslaten en inkeren naar je kern

'Heer, leer ons bidden', zeiden de leerlingen tegen Jezus. Die vraag klinkt tot in onze tijd. Bidden werd voor veel mensen een probleem. Misschien komt dat ook door onze omschrijving van bidden. Onder bidden verstaat men meestal: spreken tegen God – je gevoelens, gedachten, zorgen uitspreken voor God, in het vertrouwen dat Hij ons hoort en ons gebed op de één of andere manier ver-hoort. Zonder iets te willen afdoen aan bovenstaande gedachte, denk ik dat bidden ook te maken heeft met stil worden, zwijgend aanwezig zijn voor Zijn aanschijn. Bidden is zoeken naar verbondenheid met God. Dat kan ook zonder woorden.

### Tumult

Bidden zonder woorden vraagt om een cultuur van de stilte. Juist in een maatschappij waarin mensen overladen worden met informatie (radio, televisie, internet), groeit een verlangen stil te worden. In de kloosters merken we dit al jaren. Steeds vaker vragen mensen om een verblijf van een paar dagen, omdat ze op zoek zijn naar stilte. Ze willen even alles achter zich laten, tot zichzelf komen. Uiterlijke stilte is nodig om innerlijk tot stilte te komen. Van binnen stil worden is niet gemakkelijk. Wanneer het uitwendige lawaai is stilgelegd, barst het inwendige tumult los. Onopgeloste problemen vragen om aandacht. De ene zorg na de andere dringt zich op. Gedachten springen van het één op het ander. Het is of je heel langzaam een cirkelbeweging moet maken – geleidelijk moet je de dingen die je bezig houden loslaten en inkeren naar je kern.

### Breien

Een manier om je geest leeg te maken, om los te laten, is het bidden van het Jezus-gebed. Dit gebed bestaat uit het herhalen van een eenvoudige zin, waarin de naam van Jezus wordt aangeroepen, bijvoorbeeld: 'Heer Jezus, zoon van de levende God, ontferm u over mij'. Het monotone herhalen van die ene zin verjaagt alle binnenvallende gedachten. Althans, je schenkt er geen aandacht aan. Het maakt

het hart stil en ontvankelijk voor God. Een interessant advies om tot innerlijke stilte te komen, las ik ooit bij Anthony Bloom, een oosters-orthodox priester en één van de grote gebedsleraren van deze tijd. Hij raadt je aan om rustig in je kamer te gaan zitten en deze aandachtig in je op te nemen. Vervolgens neem je een breiwerk en breit vijftien minuten lang voor het aanschijn van God. Geen gebedsformules herhalen, alleen maar breien en proberen te genieten van de vrede van de kamer. Dat lijkt mij een praktisch advies!

### Door de stilte

Stilte is méér dan het wegvallen van onze dagelijkse bedrijvigheid. De stilte kan intens spreken want, zeggen de mystici, God verbreekt de stilte niet als Hij spreekt. God spreekt niet in de stilte, maar door de stilte. Bidden moet je leren. Het vraagt aandacht en oefening. Ook als je zonder woorden bidt. Stilte komt niet aanwaaien, je moet er voor kiezen. Je moet je binnenkamer ingaan en je losmaken van al wat je bezighoudt. Dat zal in het begin moeite kosten, maar na verloop van tijd ga je uitzien naar het moment in de dag dat je stil kunt worden en met Hem kunt zijn. Het is als het samenzijn met je beste vriend: de aanwezigheid van de ander is genoeg, dat is aan woorden voorbij.

*Zuster Mirjam Hoogenbosch*

## Zieken

Met Suus Bikker leek het goed te gaan. Eind juli schreef zij een opgewekte mail met het goede nieuws dat de chemokuur zijn werk had gedaan. Zij hoefde drie maanden geen chemokuur te ondergaan. Helaas moest zij in oktober, heel erg ziek, toch weer opgenomen worden in het ziekenhuis. We wensen Suus veel sterkte en Gods liefdevolle nabijheid toe in deze moeilijke tijd.

De revalidatie van Ria van der Doef na haar knie-operatie gaat langzaam en vraagt veel van haar, waardoor zij weinig energie over heeft voor andere activiteiten. Sterkte!

## Stage

Marieke Ridder, gastlid van onze parochie en actief koorlid, volgt al enige tijd de opleiding aan ons Oud-Katholiek Seminarie. Zij is nu zover dat zij stage mag lopen en doet dat in de oud-katholieke parochie Amsterdam. Succes gewenst.

## Verhuisd

Anne Jans is verhuisd naar een appartement elders in Hilversum. We wensen haar veel geluk in haar nieuwe woning.

## Afscheidscollege

Op de jaarlijkse seminariedag (22 september jl) hield Prof. Dr. Martien Parmentier onder grote belangstelling het openings-

college, wat tevens zijn afscheidscollege was, getiteld: 'Vincentius van Lerinum, voor of tegen Augustinus?'. Martien Parmentier verdiepte zich tijdens zijn loopbaan als wetenschapper in de kerkvaders, in de oecumenica, maar ook in de theologie van de charismatische vernieuwing. Als grote verrassing kreeg Martien een feestbundel aangeboden, 'Vele gaven, één Geest'. In deze feestbundel borduren vrienden en collega's van Martien voort op zijn theologisch werk. Een waardig afscheid van een veelzijdig theoloog.

## Regio Agatha

De pastores van de Agatha-regio komen driemaal per jaar bijeen. Op de vergadering van 8 oktober jl waren er belangrijke dingen te melden. Sinds 1 september is Joke Kolkman pastoor in de parochie Arnhem (Nijmegen). Zij werd op 26 augustus tot diaken gewijd. In Twente is Ward Cortvriendt op 1 oktober als pastoraal assistent aangesteld. Angela Berben, pastoraal werker in Amersfoort (verantwoordelijk voor onder andere het jongerenwerk) naast pastoor Grete Verheij en pastor Jan Van Handenhoven, is op 18 september voor haar kerkelijk examen geslaagd. Victor Scheijde, pastoraal werker in Groningen, haalde op 9 oktober zijn kerkelijk examen.



## ACTIVITEITEN

### Leerhuis

Het leerhuis is dit seizoen weer van start gegaan. Het thema is 'Pelgrimage'. Dat sluit aan op het reisverslag van Egeria, dat eerder in het leerhuis is besproken. Data: 13 november, 15 januari, 19 maart, 23 april, 18 juni. Adres: Hoge Larenseweg 173, te Hilversum. Aanvang 20.00 uur.

### Film in de Vitus

De eerste filmavond voor 16 jaar en ouder is op zondag 18 november en begint om 20.00 uur. Welke film het is, wordt later bekend gemaakt.

### Culturele avond

In 2009 en 2010 hadden we twee fantastische avonden waar veel parochianen iets van hun verborgen talenten hebben laten zien of horen. Op vrijdag 23 november is in ons kerkgebouw opnieuw een culturele avond. We hopen dat veel mensen zullen meedoen en het zou mooi zijn als de creatieve bijdrage een binding heeft met ons jaarthema 'verbondenheid in geloof'. Wilt u iets uitvoeren op deze avond? Graag voor 12 november opgeven bij pastoor Leen Wijker. De cultu-

rele avond begint om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Aansluitend is er in de pastorie een hapje en een drankje. Mocht u als toeschouwer deze avond willen bijwonen, dan ook even opgeven bij pastoor Leen Wijker in verband met de catering.

### Stel, ik zoek een kerk

Ook dit jaar willen we onze kerk bekend maken in Hilversum. Nog steeds horen

we: 'Wat is oud-katholiek? Nog nooit van gehoord!' Daarom de avond 'Stel, ik zoek een kerk'. Er wordt een dvd vertoond, die een impressie geeft van de Oud-Katholieke Kerk. Ook is er tijd voor een inleiding, een rondleiding door het kerkgebouw en een open gesprek. Deze avond vindt plaats op 20 november en begint om 20.00 uur in het kerkgebouw. Graag vooraf even aanmelden bij pastoor Wijker.



## BOWLEN 10-11-12

Als jullie je af aan het vragen waren wat jullie op die mooie datum 10-11-12 zouden moeten doen, dan is hier het antwoord: BOWLEN met jullie medeparochianen! Op 10 november mogen we namelijk onze kunsten weer vertonen op de bowlingbaan. Iedereen is welkom om mee te bowlen, van jong tot oud, en toeschouwers hebben we natuurlijk ook nodig! De banen zijn tot onze beschikking van 20.00 uur tot 21.30 uur (aanwezig 19.30 uur). De kosten voor deze gezellige avond zijn €6,- pp, dat is inclusief een drankje! Geef je dus snel op want vol is vol! Bij genoeg aanmeldingen van kinderen, zorgen wij ook voor een kinderbaan. Opgeven kan tot en met 4 november bij Maaïke Giskes ([maaikegiskes@hotmail.com](mailto:maaikegiskes@hotmail.com)). Hopelijk tot de tiende!

*Maaïke Giskes, namens Vita Nuava.*



## EEN PAROCHIE- WEEKEND!

Datum: 14-16 juni 2013.  
Locatie: Zendingshuis De Betteld in Amerongen

Vanaf vrijdagavond 14 juni tot zondagmiddag 16 juni 2013 is het parochie-weekend gepland en alle parochianen van jong tot oud zijn van harte uitgenodigd om daaraan deel te nemen.

Tja, een héél weekend, waarom eigenlijk? En waarom zou je daar naartoe gaan? Het antwoord is: Voor elkaar, we doen het vóór en met elkaar. Voor de kinderen is het een groot feest! En voor de volwassenen gaan we er ook een goed en gezellig weekend van maken. Maar daarvoor hebben we wel nodig dat u erbij bent! Partners en huisgenoten hoeven niet alleen achter te blijven, maar zijn ook van harte welkom!

De kosten\*: € 65,- per volwassene (all inclusive), € 35,- per kind (all inclusive). Baby's tot 3 jaar gratis (campingbed zelf meebrengen)

\*Kosten mogen geen belemmering voor u zijn om mee te doen met het weekend. Dus als u het te duur vindt maar wel graag mee wil gaan, neem dan contact op met Anita Sonnenschein.

We hopen dat u het weekend vast plant in uw agenda, er komen inschrijfflijsten. In de loop van het seizoen zult u er nog veel meer over vernemen.

*Namens het voorbereidingsteam,  
Anita Sonnenschein.*

## SENIOREN:

Op dinsdag 20 november om 18.00 uur hebben we weer onze seniorenmaaltijd in De Akker.

Ben je 65 of ouder en wil je een gezellige avond hebben, geef je dan op bij:

Rita Zwart (tel: 035-6233828 / email: [r.zwartdejager@gmail.com](mailto:r.zwartdejager@gmail.com)) of

Corry Giskes (tel: 035-6248167 / email: [lgiskes@hetnet.nl](mailto:lgiskes@hetnet.nl))

P.S.: Diëetwensen ook graag even doorgeven, dan houden we daar rekening mee!

*Priscilla.*



## PRISCILLA

Voor de leden van Priscilla houden we op donderdag 13 december aanstaande om 14.30 uur een High Tea (met Hoed) bij Corry Giskes, Melkpad 13.

## CONCERT

Zondagmiddag 9 december, 16.00 uur, Adventsconcert

Programma: Magnificat Quarti Toni van Sebastian Aquilera de Heredia, Nun komm der Heiden Heiland en Wachet auf van J.S. Bach.

## KLEREN, KLEUREN, KERK, KLEREN, KLEUREN, KERK!

Het nieuwe seizoen van Lering en Vermaak is kleurrijk van start gegaan op zaterdag 6 oktober. Met een aantal nieuwe kinderen erbij was het een gezellige boel en samen hebben we een hoop geleerd over het thema: 'Kleren, kleuren, kerk' (zeg dat maar eens tien keer snel achter elkaar!). We begonnen de middag met een lied over 'Kleur'. Alle achttien kinderen hebben hun uiterste best gedaan, zo'n liedje zingen was namelijk helemaal niet zo sim-

pel hoor! Tussen het zingen door moest er maat worden gehouden door te klappen en dan ging het ook nog eens door elkaar, in canon!

Bij Maghalie leerde de kinderen over de verschillende kleuren van het kerkelijk jaar. Is het je namelijk weleens opgevallen dat de pastoor niet elke week dezelfde kleur aan heeft? Dit is van tevoren bepaald en ligt aan de verschillende perioden van het jaar. En wat die pastoor dan allemaal

aan heeft vertelde hij de kinderen zelf. Heb je bijvoorbeeld weleens van een amict gehoord? Nee? Nou, volgens de kinderen van Lering en Vermaak lijkt het een beetje op een bh!

Een bijzonder verhaal uit de Bijbel over kleur is natuurlijk het verhaal van Noach, zijn ark en de regenboog. Samen met Lisa hebben we het over dit mooie verhaal en natuurverschijnsel gehad. We hebben samen zelfs een regenboog gemaakt! Na al dat luisteren, praten en opletten gingen de jongens en meiden creatief aan de gang met Anne Marie. En wel met.. nagellak en kleurrijke haargel! Met prachtige kapsels en artistieke nagels gingen de kinderen weer naar huis. De volgende Lering en Vermaakmiddag is op 8 december. En dat belooft een 'kerstige', sfeervolle en uiteraad gezellige middag te worden!



## VIERINGEN

Vieringen op zondag beginnen om 10.00 uur, tenzij anders vermeld. Op woensdag is er om 09.45 uur een gesproken eucharistieviering. Toegang via de zijdeur van de kerk.

04 nov. Allerheiligen/Allerzielen

11 nov. Dienst van handoplegging, zalving en gebed

25 nov. Viering van de verjaardag van kerkwijding.

### Extra collecte

04 november: Unie van Utrecht



## COLOFON

### Redactieadres

Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
E-mail: [redactie@stvitus.nl](mailto:redactie@stvitus.nl)

### Kopijsluiting

De kopij voor het volgende nummer van de Vitus kan worden ingeleverd tot zondag 11 november, 16.00 uur. NB Dit is voor het dubbelnummer december/januari.

### Parochiegegevens

Pastoor Drs. L.E. (Leen) Wijker  
Melkpad 14  
1217 KC Hilversum  
Tel: 035 624 80 09  
(op werkdagen bij voorkeur tussen 9.15 - 9.45 uur)  
E-mail: [pastoor@stvitus.nl](mailto:pastoor@stvitus.nl)

### Secretariaat kerkbestuur

A.P. (Antonie) van Aartsen  
Hoge Larenseweg 173  
1221 AN Hilversum  
tel: 035 685 98 10  
E-mail: [vaartsen@kpnmail.nl](mailto:vaartsen@kpnmail.nl)

### Penningmeester

M.J.G. (Margreet) Vos - van Buuren  
Cameliastraat 13  
1214 EZ Hilversum  
tel: 06 511 76 332  
E-mail: [vosvanbuuren@hetnet.nl](mailto:vosvanbuuren@hetnet.nl)  
ING Bank: 65.84.44.522  
Postbanknummer 16.38.69  
t.n.v. het OK Kerkbestuur, Hilversum

### Ophaaldienst

Wilt u naar de kerk, maar heeft u geen vervoer? Neem dan contact op met Antonie van Aartsen.

### Website

[www.stvitus.nl](http://www.stvitus.nl)

## AGENDA

01 nov.	20.00 Overleg lectoren
	20.00 Avond voorbidders
03 nov.	17.00 Regionale catechese elfplus in Amersfoort
05 nov.	09.30 Overleg catechese elfplus
05 nov.	20.00 Basiscursus geloven
06 nov.	19.30 Gemeentevergadering/werkbezoek aartsbisschop
09 nov.	20.00 Spiritualiteit van beneden
10 nov.	11.00 Kindersynode in Amersfoort
10 nov.	19.30 Bowlen
13 nov.	20.00 Leerhuis 'Pelgrimage'
17 nov.	19.30 Klaverjassen en proponeren
19 nov.	20.00 Basiscursus geloven
20 nov.	18.00 Priscilla Seniorenmaaltijd
20 nov.	20.00 Stel, ik zoek een kerk
23 nov.	19.30 Culturele avond
23 nov.	20.00 Kring orthodoxie
24 nov.	09.30 Synode
24 nov.	09.30 Jongerensynode
25 nov.	11.30 Catechese elfplus
26 nov.	20.00 Basiscursus geloven
28 nov.	10.00 Studiedag pastores OKK
29 nov.	14.30 Spelmiddag OKSC
30 nov.	20.00 Spiritualiteit van beneden
03 dec.	20.00 Basiscursus geloven
09 dec.	16.00 Adventsconcert

## ALTIJD WAT TE VIEREN!

Fout zitten, goed maken, schuld bekennen en vergeven. Pittige onderwerpen, maar bij de elfpluscatechese weten we er allemaal voorbeelden uit ons eigen leven bij te noemen. Soms kost vergeven een paar keer slikken, maar is het wel te doen, in andere kwesties ligt het een stuk moeilijker. En er zijn ook situaties waarin vergeven onmogelijk lijkt. Zelf opbiechten dat je verkeerd hebt gezegd of gedaan is evenmin makkelijk! Het hardop zeggen tegen de pastoor wat je verkeerd gedaan hebt is lastig! Openbaar schuldbelijden - voor de hele groep zeggen dat je de miswijn gestolen hebt of iemand van de parochie hebt bedrogen - moet haast wel nog erger zijn. In de kerk belijden we elke zondag onze schuld. Daarmee is het niet gedaan. Wie werkelijk anders wil, zal ook anders moeten doen. En met dat 'vernieuw ons leven' wat we bidden en de barmhartige God die ons antwoordt, is het eigenlijk elke zondag een soort van nieuwjaar! Altijd wat te vieren dus!

